

Op vakantie in de Alpen – in de Alpen naar de kerk

De zomervakantie staat voor de deur. Veel Nederlanders zoeken dan de bergen op in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Daar zijn ook de zeven kleine kerken van de ERKWB. Zij onderhouden al jarenlang goede contacten met christenen en kerken uit de gereformeerde gezindte.

De kerkleden van de ERKWB zijn altijd erg blij met Nederlandse gasten die op zondag hun kerkdiensten bezoeken. Zij ervaren uw aanwezigheid als heel bemoedigend.



BEZOEK EEN PLAATSELIJKE KERKDIENTST

Wanneer u op vakantie gaat en het Duits redelijk goed kunt verstaan, kunt u in de volgende plaatsen een kerkdienst van de ERKWB bezoeken:



- In **Basel** (Zwitserland) om 10:30 uur en 16:30 uur
- In **München** (Duitsland) om 10:30 uur
- In **Neuenburg am Rhein** (Duitsland) om 10:00 uur
- In **Rankweil** (Oostenrijk) om 10:30 uur
- In **Neuhofen** (Oostenrijk) om 9:30 uur
- In **Graz** (Oostenrijk) om 9:00 uur.
- In **Wenen** (Oostenrijk) om 10:30 uur

De adressen van de kerkgebouwen vindt u op de www.reformiert.at.

NEDERLANDSE KERKDIENTEN IN RANKWEIL EN GRAZ

Voor wie de Duitse taal niet zo goed kan volgen, beleggen twee ERKWB-kerken deze zomer een aantal Nederlandse kerkdiensten.

In **Rankweil** gaat op zondag 28 juli en op zondag 4 augustus om 17:00 uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude voor. Het adres: kerkzaal InfraA14, Feldkreuzweg 13, 6830 Rankweil.

In **Graz** gaat op zondag 21 + 28 juli en op zondag 4 + 11 augustus om 16:00 uur ds. P. Drost voor. Het adres: Kapellenweg 96, 8124 Übelbach.



MEELEVEN DOET GEVEN.

De gemeenteleden van de ERKWB geven hun hartelijkheid, wat blijkt uit het gezamenlijk koffiedrinken en de contacten die in de loop der jaren met veel vakantiegangers zijn ontstaan. Omgekeerd leven in Nederland betrokken christenen en plaatselijke kerken uit de hele breedte van de gereformeerde gezindte mee met de broeders en zusters uit de ERKWB-kerken. De kerken van Neuhofen, Rankweil, Basel en Graz hebben in Nederland een eigen partnergemeente en ze worden door de SSRO financieel ondersteund om een eigen predikant te kunnen onderhouden.



Als SSRO vragen we u om te blijven meeleven en te blijven geven. Dat laatste kan door bijgaande QR-code te scannen of een gift over te maken op

NL34 RABO 0312 8935 07

t.n.v. SSRO Apeldoorn

o.v.m. 'ERKWB – Zomer 2024'

Al in 1992 bezochten mijn vrouw en ik de ERKWB van Neuhofen en vanaf 2006 tijdens onze vakanties de ERKWB van Rankweil. In beide gemeentes preekte ik regelmatig, dit najaar nog in Neuhofen en komende zomer in Rankweil.

De kleine ERKWB-kerken kenmerken zich door hun trouw aan Gods Woord en door de enorme verbondenheid met elkaar. Het zijn gemeentes waar je Psalm 133 ten volle ervaart. Dus als je deze zomer in de buurt bent: *Proef en geniet de goedheid van de HEER* (Ps. 34:9a)



Ds. Ernst Leeftink (NGK Balkbrug en NGK Oosterwolde) – bestuurslid SSRO